



Roy Wetzels

Nieuwe speler

SEIZOEN 2023/2024



Mijn naam is Roy Wetzels, ik ben 33 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Heerlen.

Samen met mijn vader Paul, moeder Hilde en zusje Nadja heb ik een goede jeugd gehad. Ik moest eerst mijn zwemdiploma's halen voordat ik op voetbal mocht.

Op 6-jarige leeftijd ben ik gaan voetballen bij RKSV Bekkerveld. Hier heb ik altijd met veel plezier in de jeugd gespeeld. Later mocht ik op 16-jarige leeftijd onder trainer Henk Verkeezen mijn debuut maken.

Op de basisschool was ik geen hoogvlieger maar wel altijd goed in sport. Op de middelbare school wist ik al dat ik leerkracht LO wilde worden.

Na het behalen van mijn VMBO-TL diploma ben ik naar het CIOS in Sittard gegaan om mij nog meer op sport te kunnen focussen. Vervolgens heb ik in Hasselt mijn opleiding tot gymleraar gevolgd.

Tijdens mijn periode op het CIOS ben ik gestart als trainer bij de voetbalschool van Gerard Offermans (VSPL). Dit doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier. Er is niemand die zo begaan is met het trainen volgens de methode van Wiel Corver.

Ik heb al eerder een langere tijd bij Sporting Heerlen gespeeld en dat is echt wel mijn clubje geworden. Het doet mij goed volgend seizoen weer in dat mooie tenue te kunnen voetballen.

Ik woon op dit moment in Kerkrade samen met mijn vriendin Cherryl en de twee kinderen Xenn (4) en Nona (2). Daarnaast ben ik gymleraar op BCPL Holz. Ik vind het leuk om af en toe een potje te darten of samen met mijn gezin, zusje en neef Dani iets leuks te ondernemen.

1. Waarom de keuze om terug te keren naar Sporting Heerlen?

Na 9 seizoenen op het eerste elftal van Sporting Heerlen, heb ik vorig jaar een uitstapje gemaakt. Nu voelt het voor mij beter om terug te keren op het oude nest om zoveel als mogelijk te kunnen betekenen voor deze mooie club.

Ik heb als speler een paar mooie momenten meegemaakt bij de club, promotie en kampioenschap. Hier wil ik nog wel iets moois aan toevoegen.

2. Wat zijn je twee favoriete posities op het veld?

6 en 7. Hoewel ik de laatste jaren altijd op 2 heb gespeeld.

3. Wat zou je jonge spelers op het 1e elftal willen adviseren?

Train hard, want je speelt zoals je traint. Probeer niet je kop te laten hangen na een tegenslag maar zet door.

4. Wat heeft het laatste jaar de meeste indruk op jou gemaakt?

Messi, die het WK wint en nu officieel na Ronaldinho de beste voetballer ooit is.

5. Wat zou je doen of kopen als geld geen rol speelt?

Ford Mustang uit Raven Black en Ducati XDiavel Dark 2022.

6. Wat wil je nog kwijt aan onze fans?

Ik kijk er enorm naar uit om weer voor de fans van Sporting Heerlen te spelen. Deze mensen geven je altijd een warm en welkom gevoel. Het feit dat ze eerlijk zijn en geen blad voor de mond nemen kan ik ook nog waarderen

Roy Wetzels